



«ΕΠΑΝΟΞΥΓΩΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ»

Το στοίχημα για την περιοχή της Μακεδονίας και της Θράκης είναι πώς θα υπερβεί χρόνιες υστερήσεις οράματος, σχεδιασμού και υλοποίησης αναπτυξιακών πολιτικών.

Άρθρο του ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΛΑΡΗ, υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας

ΠΩΣ ΘΑ ΜΕΤΕΞΕΛΙΧΘΕΙ σ' αυτό που ήταν διαχρονικά η ταυτότητά της: μητροπολιτικό κέντρο της Νότιας και Ανατολικής Ευρώπης, πύλη στη Μεσόγειο, σταυροδρόμι οικονομικών και πολιτιστικών ανταλλαγών.

Με αυτή την έννοια η απόφαση του πρωθυπουργού κ. Γ. Α. Παπανδρέου να υπερβεί την υφιστάμενη δομή μεσολάβησης μέσα από την εγκατάσταση στη Θεσσαλονίκη κυβερνητικών δομών αποφασιστικής αρμοδιότητας είναι καινοτόμα και προκλητική. Εμπεριέχει την πρόκληση να περάσουμε από τις ατελείωτες και παραλυτικές συναρμοδιότητες, στις ουσιαστικές αρμοδιότητες επιτελικού αναπτυξιακού σχεδιασμού, εποπτείας και εφαρμογής δημόσιων πολιτικών. Να υπερβούμε τις μικροδευτεθήσεις πολιτικής αναπαραγωγής με πολιτικές ενίσχυσης της παραγωγής και της δημιουργικότητας στην οικονομία, στην κοινωνία, στον πολιτισμό. Να περάσουμε από τη στείρα απολίθωση στη δημιουργική ανακάλυψη της παράδοσης, της ταυτότητας και της ιστορίας του τόπου, σε μία προοπτική δημιουργίας και αναγέννησης.

Πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι και παραμένει αυτονόητα η ανάταξη της οικονομίας μας μέσα σε περιβάλλον πολύπλευρης κρίσης και δημοσιονομικού εκτροχιασμού. Το στοίχημα είναι δύσκολο και απαιτεί συνολικές, ολιστικές προσεγγίσεις, συνέργειες πολιτικών και υπουργείων ώστε να επιτευχθεί η αναγκαία ισορροπία ανάμεσα στην αναδιανομή του πλούτου προς όφελος των πολλών και στην ανάπτυξη, το νοικοκύρεμα και την προοπτική.

Η επανοξυγώνωση της αγοράς επιδιώκεται με το Σχέδιο Νόμου για την ενίσχυση της ρευστότητας, με την αύξηση του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων στο 4,2% και με την ανακατανομή πόρων, στόχων και διαδικασιών, ώστε να ξεκολλήσει το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς. Ο Αναπτυξιακός Νόμος και η ενεργοποίησή του (2.100 αιτήσεις είναι χωρίς αξιολόγηση...) βρίσκεται στο κέντρο της προσοχής μας. Η παραγωγική αναδιάρθρωση έγκειται στην ενθάρρυνση της επιχειρηματικής δημιουργικότητας με την απλοποίηση των διαδικασιών για την ίδρυση και λειτουργία επιχειρήσεων.

ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

Η εποπτεία της αγοράς μέσω ελέγχων και του Παρατηρητηρίου Τιμών μετατρέπεται από απλό μηχανισμό κυρώσεων, λειτουργία απαραίτητη, σε εργαλείο για τη συνολική χάραξη πολιτικής, αλλά και για την ενεργοποίηση τόσο των πολιτών, όσο και των επιχειρήσεων, σε μία προοπτική αναπτυξιακή, επιχει-



ρηματικά υπεύθυνα και κοινωνικά δίκαια. Ο πολίτης, ιδίως ο πλέον αδύναμος, στηρίζεται, καθώς εντέλει αποτελεί το βασικότερο παράγοντα της οικονομίας, τόσο ως παραγωγός - εργαζόμενος, όσο και ως καταναλωτής. Συνεπώς τα μέτρα για την προστασία του, όπως τα Σχέδια Νόμου για την προστασία από την υπερχρέωση και για την κατάργηση των καταχρηστικών όρων των τραπεζών, ή το επίδομα αλληλεγγύης, είναι αποφασιστικής σημασίας.

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

Ειδικότερα τη Βόρεια Ελλάδα ενδιαφέρει η οριζόντια αναπτυξιακή διάσταση, που εκπροσωπεί η Εγνατία, με την σύζευξη Ιονίου, Αδριατικής, Αιγαίου και Μαύρης Θάλασσας, και η κάθετη αναπτυξιακή διάσταση, όπως την εικονίζουν οι κάθετοι στην Εγνατία οδικόι άξονες: Σκόπια, Βελιγράδι, Βιέννη από τη μία και Σόφια, Βουκουρέστι, Κίεβο από την άλλη. Γνωστοί ελληνικοί οικονομικοί άξονες από πολύ παλιά, αλλά ιδωμένοι σε μία ανανεωμένη οπτική.

Ισχυρή πρόκληση είναι τα λιμάνια, με πρώτο αυτό της Θεσσαλονίκης, και η μετατροπή τους σε κέντρα εμπορίου και πύλες εισόδου και εξόδου για την Ν. Α. Ευρώπη. Προτεραιότητα είναι η καινοτομία, ιδίως σε τομείς αιχμής, όπως η πληροφορική ή η «πράσινη ανάπτυξη», μέσα από την ανάπτυξη σε επίπεδο τόσο χωροταξικό όσο και παντοδαπών κινήτρων

ενός «χώρου» για το ξεδίπλωμά της. Πρόκληση είναι επίσης η ΔΕΘ και η HELLEXPO, που χάνουν έδαφος από ανταγωνιστές τους.

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΠΑΙΚΤΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝ. ΕΥΡΩΠΗ

Εν τέλει το κεντρικό αναπτυξιακό ζήτημα είναι η ταυτότητα της περιοχής: η περιχαράκωση στο παρελθόν θα πρέπει να δώσει την θέση της στην θέαση, στον σχεδιασμό και στο χτίσιμο του μέλλοντος: Πρωτεύουσα των Βαλκανίων, κεντρικός παίκτης στην Ανατολική Ευρώπη, ισάξιος συνομιλητής στη Μεσόγειο. Και αυτή η ταυτότητα, από τη στιγμή που γίνεται συνειδητή, γονιμοποιεί την επιχειρηματικότητα, τη σκέψη, την επιστήμη, την τέχνη, την καθημερινότητα.

Για την υλοποίηση των σχεδιασμών, εκτός από την υφιστάμενη πολιτική βούληση, χρειαζόμαστε μία ευέλικτη διοικητική δομή στη Θεσσαλονίκη, που να διεμβολίζει τη γραφειοκρατία και να δίνει άμεσες και επιτόπου λύσεις στην επιχειρηματικότητα και τους δημιουργικούς πολίτες, αξιολογούμενη για τη δράση της από τους χρήστες των υπηρεσιών της. Η αναπτυξιακή προοπτική της χώρας και της Μακεδονίας και Θράκης είναι πολύ πιο ισχυρή απ' ό,τι μας πληγώνει στο σήμερα ή μας καθιλώνει στο χθες.

[SID: 4093893]