

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΒΑΣΙΛΗΣ Ι. ΤΖΑΝΑΚΑΡΗΣ

ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΙΑΣ
Από τα δακρυσμένα Χριστούγεννα του 1922
στην αβασίλευτη δημοκρατία του 1924



Το βιβλιοπωλείο ΙΑΝΟΣ και οι εκδόσεις ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ
σας προσκαλούν στην παρουσίαση
του νέου βιβλίου
του **Βασίλη Ι. Τζανακάρη**

ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΙΑΣ
Από τα δακρυσμένα Χριστούγεννα του 1922
στην αβασίλευτη δημοκρατία του 1924

την **Πέμπτη, 25 Φεβρουαρίου 2010**, στις **8:00 μ.μ.**,
στο βιβλιοπωλείο ΙΑΝΟΣ
(Σταδίου 24, Αθήνα).

Για το βιβλίο θα μιλήσουν
ο Υφυπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
Μάρκος Μπόλαρης,
ο **Βασίλης Παπαβασιλείου**, ηθοποιός-σκηνοθέτης,

και ο **Γιώργος Ανδρειωμένος**,
Καθηγητής Νεοελληνικής Φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

Ένα βιβλίο που ρίχνει άπλετο φως στην πλέον άγνωστη και σκοτεινή εποχή της νεοελληνικής ιστορίας, με τις «ευζωνικές» ίντριγκες των στρατιωτικών, τα παράξενα της καθημερινότητας, τους έρωτες, τη διασκέδαση, τα ναρκωτικά, τον θάνατο, καθώς από το «βάθος των αιώνων» αρχίζουν να ανατέλλουν οι μέρες της αβασίλευτης δημοκρατίας και της ελπίδας...

Η έκδοση συμπληρώνεται από αδημοσίευτες φωτογραφίες της Στρατιάς του Έβρου, σκίτσα, πρωτοσέλιδα του Τύπου εκείνης της ιστορικής περιόδου και χάρτες.

ΤΙ ΕΓΡΑΨΕ Ο ΤΥΠΟΣ

Τα ιστορικά και πολιτικά γεγονότα αποτελούν για τον συγγραφέα τον στέρεο και σαφή σκελετό επάνω στον οποίο προσθέτει άφθονες περιφερειακές λεπτομέρειες, που παρατίθενται σε συνάρτηση με τα πρόσωπα, τα πάθη και τις καταστάσεις, που εμφυσούν ζωή και συναίσθημα στην αφήγηση. Αποφεύγει έτσι να τα παρουσιάσει αποκομμένα και ενταγμένα σε ένα αποστειρωμένο και δίχως συναισθήματα απρόσωπο «ρου της Ιστορίας», δίνοντας μια μυθιστορηματική πνοή στον λόγο του βιβλίου του, χωρίς όμως να καταφεύγει στη φανταστική μυθοπλασία για να το κάνει πιο ελκυστικό, συναρπαστικό ή «άνετο» στην ανάγνωση. Στην περίπτωση του η μυθοπλασία θα ήταν περιττή, αφού ο συγγραφέας κατορθώνει να προσδώσει όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά δίχως την αρωγή της.

Μυρτώ Τσελέντη, Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ (Culture)

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ

Ο **Βασίλης Ι. Τζανακάρης** ζει στην πόλη των Σερρών. Από το 1975 έως το 2009 εξέδιδε το μηνιαίο σεραϊκό περιοδικό *Γιατί*. Κείμενα, μελέτες, ποιήματα και συνεντεύξεις του υπάρχουν δημοσιευμένα σε πολλές εφημερίδες της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Έχει εκδώσει, μεταξύ άλλων, τα ιστορικά βιβλία *Τα παλληκάρια τα καλά σύντροφοι τα σκοτώνουν* (Καστανιώτης, 2002), *Τότε που ξημέρωνε σκοτάδι — Η άγνωστη Ελλάδα του 1936* (Καστανιώτης, 2005) και *Δακρυσμένη Μικρασία* (ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ, 2007), για το οποίο τιμήθηκε με το Κρατικό Βραβείο Χρονικού-Μαρτυρίας.

Εάν επιθυμείτε να μην λαμβάνετε ηλεκτρονικά ενημέρωση από τις εκδόσεις ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ και να διαγραφείτε από τις λίστες αποδεκτών μας, παρακαλούμε ενημερώστε μας στο e-mail: info@metaixmio.gr.

Για τις εκδόσεις ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Κυριάκος Χαρίτος Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων Τηλ.: 211 3003500 (εσωτ. 524) Fax: 211 3003562 E-mail: pr@metaixmio.gr
