

**ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ** (Ειδικός Αγορητής του Συνασπισμού Κομμάτων «Ανεξάρτητοι Δημοκρατικοί Βουλευτές»): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Θα μου επιτρέψετε να σας καλωσορίσω και εγώ και να σας διαβεβαιώσω ότι δεν θα σας κουράσω με επαναλήψεις. Είμαι ο τελευταίος άλλωστε. Εκπροσωπώ μια ομάδα Βουλευτών, οι οποίοι διαφωνώντας με την πρακτική των κομμάτων, έχουμε δημιουργήσει μια Κοινοβουλευτική Ομάδα, την οποία την ονομάσαμε «Ανεξάρτητοι Δημοκρατικοί Βουλευτές».

Ποιο θεωρούμε ότι είναι το πιο μεγάλο εθνικό ζήτημα σήμερα; Θεωρούμε ότι είναι το θέμα της απαξίωσης της θεσμικής λειτουργίας της χώρας. Η κρίση στη θεσμική λειτουργία της χώρας. Το θεωρούμε αυτό πρώτιστο, διότι η απαξίωση των θεσμών τόσο στα μάτια των πολιτών όσο και στα μάτια των τρίτων, των ξένων, υποσκάπτει και υπονομεύει τη διαχείριση όλων των εθνικών θεμάτων, για τα οποία έγινε εκτενής, σοβαρή και ενδελεχής συζήτηση προηγουμένως.

Όπως είδατε, τα κόμματα στα κρίσιμα ζητήματα, παρά το ότι υπάρχει μία βεντάλια απόψεων, μπορούν να συναντηθούν. Υπάρχει η κρίσιμη συνιστώσα για την αντιμετώπιση όλων των μεγάλων εθνικών προβλημάτων. Τι γίνεται, όμως, με την παρουσία της χώρας όταν απαξιώνονται κόμματα, όταν απαξιώνεται η πολιτική ηγεσία; Όταν αυτό περνάει σε όλο τον κόσμο, όταν υπάρχει αμφισβήτηση και όταν αυτή η αμφισβήτηση ακουμπά και τις Ένοπλες Δυνάμεις διότι φτάσαμε λόγω κακής λειτουργίας των θεσμών να αμφισβητείται σήμερα, όχι άδικα, η διαχείριση του δημοσίου χρήματος και μάλιστα δημοσίου χρήματος από έναν χειμαζόμενο ελληνικό λαό που αφορά τις προμήθειες των Ενόπλων Δυνάμεων, άρα την Εθνική μας Άμυνα.

Αυτό είναι το ζήτημα. Το ζήτημα είναι η πατρίδα μας. Το ζήτημα είναι τι ηθικό έχει αυτός ο λαός. Τι ηθικό έχουν οι Ένοπλες Δυνάμεις για να σταθούν με αξιοπρέπεια και να απαντήσουν στις προκλήσεις οι οποίες είναι πολλές.

Υπάρχει, δηλαδή, θέμα για μια κοινωνία, διότι μένουμε στο θέμα το δημοσιονομικό, θέλουν να μας πείσουν ότι το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Ελλάδα είναι δημοσιονομικό. Εμείς λέμε ότι το δημοσιονομικό είναι ο πυρετός. Το δημοσιονομικό, το δημόσιο έλλειμμα, το δημόσιο χρέος, προήλθε από άλλες πολιτικές. Ή θα πούμε ποιο είναι το πρόβλημα, ποια είναι η ασθένεια ή θα δίνουμε αντιπυρετικά και θα βαθαίνουμε τη κρίση. Γνωρίζετε ότι η πραγματική οικονομία καθημερινά χειμάζεται και έχει μεγαλύτερα προβλήματα και δημιουργεί ανεργία και αυτή η ανεργία και αυτή η κατάσταση μέσα στην κοινωνία επιτείνει την απαξίωση στην πολιτική και στους θεσμούς.

Τι λέμε λοιπόν; Ποια είναι η ευθύνη μας; Ευθύνη είναι να ξαναστήσουμε τον σεβασμό στην δημοκρατία. Τι είναι η δημοκρατία; Ο σεβασμός στον πολίτη. Η Ελλάδα, εάν έχει κάτι να δείξει διαχρονικά στην ανθρωπότητα είναι ότι σε αυτό τον τόπο άνθισε η δημοκρατία. Δηλαδή ο σεβασμός στον άνθρωπο και είπαμε ότι πάνω από όλες τις αξίες είναι ο άνθρωπος. Αυτό αμφισβητείται σήμερα στη χώρα, και τίθενται σκοπιμότητες, οικονομικές ή άλλες, ως προτεραιότητες.

Προτεραιότητα η Δημοκρατία, λοιπόν! Και ο σεβασμός στο δημόσιο χρήμα - διότι ο σεβασμός στο δημόσιο χρήμα είναι δημοκρατία- είναι σεβασμός στον ιδρώτα του πολίτη. Και μετά προτεραιότητα ο δικός μας ο εθνικός σχεδιασμός. Ο σχεδιασμός της χώρας, της πατρίδας, του τόπου μας. Ενταγμένος μέσα στα πλαίσια στα οποία επέλεξε η πατρίδα με δημοκρατικές διαδικασίες να βρίσκεται, αλλά δικός μας σχεδιασμός! Σχεδιασμός που δεν

μπορεί να ταυτίζεται πάντοτε με τα συμφέροντα εταίρων ή συνεταίρων. Έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτός ο σχεδιασμός να γίνεται με επίγνωση της ιστορικής διαχρονίας που έχει κάνει αυτός ο λαός, που έχει κάνει η Ρωμιοσύνη, διότι έτσι στεκόμαστε στα πόδια μας με αξιοπρέπεια.

Εάν φτάσαμε σε μία κρίση και σήμερα φεύγουν τα παιδιά σαν τρομαγμένα πουλιά να αναζητήσουν δουλειά στο εξωτερικό, είναι διότι όλα τα προηγούμενα χρόνια κόμματα, οικογένεια, κοινωνία περάσαμε την εικόνα πως το μείζον αγαθό είναι ο καταναλωτισμός. Όταν, λοιπόν, στερείται τον καταναλωτισμό το παιδί, φεύγει. Άρα, να κάνουμε την αυτοκριτική μας, να δούμε από πού ερχόμαστε, να δούμε τι αρχές κουβαλάμε με την δημοκρατία, με τον πολιτισμό, ποιες είναι οι διαχρονικές φιλίες και σχέσεις μας και μετά θα λύσουμε και τα ζητήματα για τα οποία έγινε εκτενής αναφορά.

Κλείνω, γιατί υποσχέθηκα ότι δεν θα σας κουράσω. Κλείνω λέγοντας πως επειδή είμαι Βουλευτής Σερρών και ασχολούμαι με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, θα αναφέρω ειδικά την υπόθεση των Σκοπίων. Ναι, θα πρέπει να λύσουμε το θέμα με τους γείτονές μας με τους οποίους συνυπάρχουμε εδώ και πάρα πολλούς αιώνες. Οι Σλάβοι ήρθαν περίπου τον 6<sup>ο</sup> αιώνα από την Ασία στα Βαλκάνια. Συνυπάρχουμε έκτοτε, ιδιαίτερα μετά τον εκχριστιανισμό τους.

Πρέπει να λειτουργούμε με σεβασμό στην αλήθεια. Η αλήθεια είναι ότι σλαβικό έθνος το οποίο να ήταν Μακεδόνες δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει μακεδονικό έθνος και δεν μιλήθηκε ποτέ μακεδονική γλώσσα. Αυτά λέει η ιστορία. Καταλαβαίνουμε τις σκοπιμότητες και των μεγάλων σχηματισμών και των μεγάλων κρατών και τις προοπτικές να αφήνουν ανοικτά ζητήματα

διεκδικήσεων. Δεν φοβάται η Ελλάδα τα Σκόπια για τις διεκδικήσεις τους. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι μπορεί να χρησιμοποιηθούν ως εργαλείο σε άλλες λογικές! Γι'αυτό καθαρές αλήθειες. Η αλήθεια μας σώζει και το διεθνές δίκαιο. Θα εμμένουμε, λοιπόν, στις αλήθειες για να έχουμε καθαρές σχέσεις με όλους και με τους γείτονές μας που είναι και Σλάβοι και Αλβανοί, και άλλοι μέσα στα Σκόπια και προς άλλες κατευθύνσεις.

Εάν, λοιπόν, με το διεθνές δίκαιο, με την ιστορική αλήθεια, με επίρρωση της δικής μας ιστορικής τεχνικής και ευθύνης στεκόμαστε, μπορούμε να ανακτήσουμε την αξιοπρέπειά μας και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό και να στείλουμε τα σωστά μηνύματα στα παιδιά για να ξαναβάλουμε μπρος την χώρα με αξίες για ανάκαμψη όχι μόνον της οικονομίας, αλλά και της παιδείας μας και του πολιτισμού μας. Σας ευχαριστώ πολύ.