

## Το ΠΑΣΟΚ στη σκιά της λίστας Λαγκάρντ

**Σ**την πρώτη γραμμή της επικαιρότητας διατηρείται το θέμα της λίστας «Λαγκάρντ», καθώς η εμφάνιση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ στο MEGA και η δήλωσή του ότι δεν... άνοιξε το στικάκι και δεν ξέρει τα ονόματα που περιείχε, πολύ απλά δεν έπεισε κανέναν. Το αντίθετο μάλιστα, προκάλεσε αμηχανία στους κόλπους του κόμματος, αίσθηση που δεν αμβλύθηκε μετά τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας, χθες το απόγευμα.

Το αντίθετο μάλιστα. Η συνεδρίαση έγινε στα γραφεία του κόμματος στην οδό Ιπποκράτους και όχι στη Βουλή ως είθισται. Ο κ. Βενιζέλος έθεσε όρους για την ψήφιση των μέτρων, γεγονός που προκάλεσε αντιδράσεις με κορυφαία αυτή του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. «Πρόεδρε, εάν αυτό που είπες για τα μέτρα είναι αλλαγή στρατηγικής διαφωνώ και δεν την στηρίζω!», ήταν

η χαρακτηριστική φράση του πρώην υπουργού, ενώ στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκαν και άλλοι βουλευτές.

### Παρέμβαση Μπόλαρη

Τις εντυπώσεις έκλεψε η παρέμβαση του βουλευτή Σερρών Μάρκου Μπόλαρη που ζήτησε από τον κ. Βενιζέλο να αναλάβει τις ευθύνες που του αναλογούν για το θέμα της λίστας «Λαγκάρντ». Ο Σερραίος πρώην Υπουργός



ανάρτησε τη σχετική δήλωση στην προσωπική του ιστοσελίδα, ενώ την έκανε και ενώπιον της κοινοβουλευτικής ομάδας.

Συγκεκριμένα, η δήλωση

Μπόλαρη έχει ως εξής:

«Στην μεγάλη κρίση του 1929-1930 οι ΗΠΑ ανταπεξήλθαν με επιτυχία επειδή επέβαλαν πο-



λιτικές κατανομής του βάρους, ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητες του κάθε πολίτη. Εδραίωσαν αίσθημα δικαιοσύνης στην κοινωνία, επιβάλλοντας φόρους μέχρι και 75% στους πλούσιους.

Την ίδια κρίσιμη εποχή στη Γερμανία, η Δημοκρατία της Βαϊμάρης επεχείρησε ισορροπίες με το μεγάλο κεφάλαιο, διόγκωσε υπέρμετρα την ανεργία και εξέθρεψε τον ναζισμό.

Η υπόθεση των λιστών δεν είναι ζήτημα νομικό, διοικητικό ή δημόσιας εικόνας. Ιδιαίτερα όταν η μετρο-

λογία-μετρολαγνεία των νεοφιλελεύθερων συνταγών των Μέρκελ-Σόιμπλε εστιάζει αποκλειστικά σε μισθούς, συντάξεις, επιδόματα. Αγνοώντας την κοινωνική συνοχή, την κοινωνική δικαιοσύνη.

Η υπόθεση της φορολόγησης των φοροφυγών, των φοροκλεπτών, των offshore και των λιστών είναι μείζον πολιτικό και ηθικό ζήτημα.

Όσοι έχουν ευθύνη, καλούνται να την αναλάβουν. Τώρα! Χωρίς υπεκφυγές!»